

# RUNSKRIFT *light*

NR 23 OKTOBER 2017

## VAD TMU HAR PÅ GÅNG...

TMUs uppgift är att försöka få nya medlemmar till logen. Här har en del initiativ tagits genom åren. Och visst – vi har fått en del, högt värderade, nya Bröder. Men tyvärr så lämnar en del oss också. Vi är för närvarande ca 80 Bröder och vi bör och vill bli fler! Vi har dock en glädjande hög närvaro. På logemötena är vi 30-40 vilket motsvarar kanske 40 procent i snitt. Och det är åtskilligt högre än var många andra loger kan prestera.

TMU kommer under hösten med nya initiativ för att förbättra rekryteringen till logen.

En annan, minst lika uppgift som TMU har är att få bröderna att trivas med sin loge så mycket som möjligt. Det är bl a därför som vi tar en utflykt till Åland då och då. Vi anordnar bilbusjakter, räkfrossor, museibesök och mycket annat. Den 11 november så firar vi Märten med damer. Anmäl er till PS Hans Klövstad att ni kommer!

Din vän, granne, sväger eller, varför inte, din frisör kan du väl unna en trevlig kväll med dig och övriga bröder i logen.

*Ta med honom på en trevlig vänafton!*



*Visst har vi kul på logen! Det tycker i alla fall Bröder.  
Lars Nauclér...*



*Vi våras arrangerade TMU bilbusjakt med efterföljande räkfrossa. Succé!*



*TMU håller på att ta fram några foldrar till nyare Bröder! Tanken är att de kan presentera Odd Fellow och Jarlabanke. Hur de kom med själva och hur trevligt de tycker det är...*



*Vi har varit på guddad tur i Vaxholm, skärgårdens huvudstad, och åkt nya linjefärjan till Kastellet. Beundrat den gamla försvarsanläggningen med anor från Gustaf Wasas tid. Och naturligtvis fikat... Sedan fortsatte vi till Rindö och lärde oss om dess historia. Intressant!*

# Du vill naturligtvis vara med i Kondisbröderna!

Lugn! Det handlar verkligen inte om att samla på sig en massa kondition. Det får ni göra på annat sätt.

Gym, promenader, golf, simma, bowling t ex!

Nej, det här handlar om att besöka klassiska kondis i och runt stan. Uppleva vår ungdoms kondiskultur.

När vi fyllde 15 år kom, för många av oss, mopeden, frihetens instrument, in i våra liv. Vi kunde obehindrat glida runt i omgivningarna. Möjligheterna och friheten var fantastisk. Och vi besökte kondis och glassbarer.

Nu har vi tänkt ta upp kondisbesöken igen. Det finns ett otal klassiska kondis i våra nära omgivningar. Som Rosendals Trädgård, Vasaslättens Konditori, Koppartälten i Haga, Café Brygghuset i Svindersvik, Wintervikens Café, Kruthuset på Hundudden, Ulriksdals Slottscafé, Långängens Gård, Villa Lyran, Kina Slott, Café Brygghuset, Borggårdscaféet Tyresö Slott, Vaxholms Hembygdsgårdscafé och många, många andra!

## Lite inspiration:



Banana Split...



...en kär prinsessa



...eller denna tjusiga "kreation"...

Under hösten kommer vi med lämpliga förslag. Men du Broder, som är intresserad, får naturligtvis komma med egna förslag. Ju fler desto bättre!

**NATURLIGTVIS KAN DU TA MED EN GOD VÄN (DIN DAM T EX).**

TMU



## Några andra begivenheter!



### Bilrebusjakt runt Vallentunasjön!

Ett antal Bröder med fruar och vänner fick svara på vad som har hänt runt Vallentunasjön genom tiderna. Det gällde att leta rätt på en del av runstenarna.



### Några Bröder med fruar besökte vackra Birka

för att lära sig mer om Sveriges tidiga historia.

**GÅSMIDDAG**  
Den 11 november. Anmäl att ni  
kommer till PS Hans Klövstad!



### Brödramåltiden,

mycket uppskattad, serveras av vår utomordentlige kock Nayil.



### Julfesten!

Ett dignande julbord med alla tillbehör och inte minst, julklappsutdelningen! Vår poet och hederstomte Smirre glädjer Bröderna med finurliga julklappsrim.



### Minigolf

Tisdagen den 7/11 kl 11.00 prova vi mini-golf i Täby Centrum. Därefter äter vi gemensam lunch. Bra om vi blir många Bröder! Anmäl dig till Göran: 0704-999396  
Mejl: jucke.johansson@gmail.com